

VISITWallonia.be



Exit winterblues, insert feel good plekjes in Wallonië

De gezellige krokettenavonden en de bijhorende spannende kerstverhalen zijn al lang vergeten, de agenda barst weer van de to-do lijstjes en sociale verplichtingen. Zucht! Nood aan een pick me up met de nodige reisinspo? Met deze instant feel good locaties is de winterblues zo weer vergeten.

Copyrights banner: Rita Photographie



Hotel Les Sorbiers: waan je in een sprookje

Niets zo zelfhelend als verblijven in een hotel waar de tijd even lijkt stil te staan, waar de natuurrijke omgeving blaakt van zelfvertrouwen en waar de faciliteiten gewoon pure luxe zijn. [Hotel les Sorbiers](#), **verscholen tussen weelderige bossen en de kabbelende oevers van de Maas, is zo'n plek, waar je je even verder weg kan denken dan waar je effectief bent. Ontsnappen van de dagelijkse *hustle and bustle* en jezelf even in een sprookje wanen.**

Het hotel, gevestigd in een prachtig gerenoveerd gebouw, straalt warmte en authenticiteit uit. De kamers bieden een perfecte balans tussen comfort en elegantie, met grote ramen die uitkijken op de rustgevende natuur rondom. Hier word je 's ochtends wakker met het zachte gefluit van vogels en het geluid van bladeren die ritselen in de wind – een natuurlijke wekker die je eraan herinnert om in het moment te leven.

De keuken van Les Sorbiers is een ode aan lokale smaken en seizoensgebonden producten. Van een stevig ontbijt met versgebakken brood tot verfijnde diners die met liefde zijn bereid.

Voor wie de stilte van de natuur wil omarmen, biedt de omgeving talloze mogelijkheden. Maak een wandeling langs de Maas, huur een fiets om de kronkelende bospaadjes te verkennen, of kies voor pure ontspanning op een bankje aan het water, waar je alleen je gedachten en het landschap als gezelschap hebt.



Château de Vêves: een stap terug in de tijd

Verborgen in de weelderige, glooiende heuvels van Wallonië, doemt **het magische [Château de Vêves](#) op als een kasteel dat zo uit een sprookjesboek lijkt te komen. Met zijn ranke torentjes die de lucht lijken te kietelen en zijn imposante ligging op een rotsachtige heuveltop, is het alsof je een stap terugzet in de tijd**, naar een wereld van ridders, prinsessen en mysteries.

De stenen muren ademen geschiedenis en fluisteren verhalen van de middeleeuwen, terwijl de charmante inrichting je uitnodigt om weg te dromen bij gedachten aan een vorstelijk leven. De zalen zijn met liefde gerestaureerd en tonen elegant meubilair, rijkelijke wandtapijten en knisperende open haarden die de sfeer van vervlogen tijden perfect vangen.

Het uitzicht vanuit de torens is adembenemend: de uitgestrekte groene bossen van de vallei van de Lesse lijken eindeloos en geven je het gevoel dat je je op de grens bevindt van een fantasiewereld. Hier, boven de bomen en omringd door stilte, kun je je moeiteloos voorstellen hoe sprookjes en legendes zijn ontstaan.

Tip: het nabijgelegen dorpje Celles is een van de mooiste dorpjes van Wallonië en het vertrekpunt voor vele mooie wandelingen.



De Hoge Venen: je zorgen wegwandelen

Torenhoge naaldbomen die de ijzige lucht raken, het zachte sneeuwtapijt op de weidse velden dat zelig knispert onder je wandelschoenen. **Als er nog één wandeling op onze agenda staat dit seizoen is het wel een parcours door de [Hoge Venen](#) in wintertenuue.** De weergoden en het aantal sneeuwvlokjes dat ze in hun klimaatkastje bewaren kunnen we niet beïnvloeden, een voorzetje geven voor een fantastische wandeling in deze regio wèl.

Dit oudste natuureservaat van België biedt een uniek hoogveengebied en uitgestrekte heidevelden en veenmoerassen. Het Signaal van Botrange, met 694 meter het hoogste punt van België, is het vertrekpunt van vele wandelingen.



Voor wie wat langer wil verpozen in de regio, is uiteraard de [Venstrilogie](#) een aanrader, een 109 km lange wandelroute verdeeld in zes etappes, die je meeneemt door de diverse landschappen van de Oostkantons. Deze langeafstandswandelroute won vorig jaar de titel Wandelroute van het Jaar op de Fiets en Wandelbeurs.



De kabelbaan in Namen: pure nostalgie

Als je last hebt van de Monday blues, dan raden we je aan om een dezer dagen eens de kabelbaan te nemen. **Je wordt onmiddellijk terug gekatapulteerd naar een fijne jeugdherinnering, een sneeuwtripje van weleer en vooral de kinderlijke blijheid die zo'n kabelbaan met zich meebrengt.** De [kabelbaan in Namen](#) is ideaal gelegen in het centrum van de stad en brengt je in enkele minuten naar de befaamde **Citadel**. De ideale manier om de unieke panorama's op de stad, de citadel zelf en de landschappen van de streek te ontdekken.

Bovenaan de kabelbaan kan je ook met een hapje en drankje nagenieten van het uitzicht bij restaurant [Panorama](#).

De kabelbaan overspant de Samber vanaf de Place Maurice Servais in het historische stadscentrum, klimt over de vestingmuren van de citadel en landt 650 meter verderop zachtjes op de Esplanade, met een hoogteverschil van 103 meter op het hoogste punt. Eenmaal op de grond, liggen de schatten van de stad weer aan je voeten.

Met de juiste camera angle, denkt het thuisfront dat je wel honderden kilometers van huis bent. Zo is je Instagrampagina weer een "doupe"plekje rijker. Buckle up!





Streetart in Luik: kleur bekennen

Twee vliegen in één klap? Men neme een Luikse wafel in de hand en wandelt vervolgens het Paliss'art streetartparcours af.

De [Paliss'art-route in Luik](#) biedt een kleurrijke ontsnapping aan de winterblues. Met meer dan dertig muurschilderingen verspreid over de stad, transformeert deze route de stedelijke omgeving in een openluchtmuseum.

Een van de recente toevoegingen is een werk van de jonge Luikse artieste Océane Cornille, ook bekend als Whoups. Haar dynamische en kleurrijke fresco siert de rue Montagne Sainte-Walburge en voegt een organisch element toe aan de stedelijke ruimte.

Een ander opvallend werk is 'L'Homme de la Meuse' van Sozyone Gonzalez, een Brusselse kunstenaar met Spaanse roots. Deze diptych-fresco, gecreëerd in de herfst van 2019, geeft de oevers van de Maas een geheel nieuwe uitstraling.

De Paliss'art-route, geïnitieerd door de dienst Toerisme van de stad Luik in samenwerking met vzw Spray Can Arts, heeft sinds 2002 bijgedragen aan het verfraaien van de stad. Met meer dan 75 werken van een honderdtal kunstenaars biedt het een veelzijdige en verrassende kijk op stedelijke kunst.

Een ideale kleurrijke opkikker tijdens de grauwe winterdagen.



Copyrights : ©

Copyrights introductiebanner

© **Rita Photographie**

Foto Hotel Les Sorbiers

© **Hotel Les Sorbiers**

Foto Château de Vêves

© **Rita Photographie**

Foto Hoge Venen 1

© **Dominik Ketz**

Foto Hoge Venen 2

© **FTPL - P. Fagnoul**

Foto Kabelbaan Namen 1

© **WBT - Ju Focus**

Foto Kabelbaan Namen 2

© **WBT - Maxime Collin**

Foto Street Art Luik 1

© **Nicolas Atetson**

Foto Street Art Luik 2

© **Nicolas Atetson**