



Expo 'Een gewilde vluchteling. Einstein en de Red Star Line' wegens succes verlengd tot 24 november.

De gratis expo 'Een gewilde vluchteling. Einstein en de Red Star Line' is verlengd vanwege de grote publieksopkomst. Sinds de opening op 19 april ontdekten al ruim 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland alles over de nauwe band die Einstein had met Antwerpen, België en de historische Red Star Line rederij. Op zondag 8 september kan je de expo samen met de vaste opstelling gratis ontdekken tijdens Open Monumentendag. De expo sluit met een knaller af op 24 november, de dag van de Wetenschap.

Al meer dan 10.000 bezoekers bezochten de gratis expo en verdiepten zich in de woelige periode waarin luxepassagier Einstein een gewilde vluchteling wordt die tijdelijk zijn verblijf zoekt in Antwerpen. Aanstaande zondag, 8 september is het Openmonumentendag en kunnen bezoekers het volledige museum gratis bezoeken.

Bezoekers kunnen het vluchtverhaal van Einstein nog tot 24 november '24 ontdekken in de Loods van het Red Star Line museum, samen met een gids of op eigen houtje. Elke laatste zondag van de maand kan men individueel aansluiten bij een groepsrondleiding. Een luisterspel van het Geluidshuis brengt de verhalen, objecten en bezoekersteksten tot leven via audioguides.

Dag van de Wetenschap

Op zondag 24 november, dag van de Wetenschap, sluit de expo af met een knal. Het museum transformeert in samenwerking met Technopolis tot een laboratorium waar kinderen verschillende experimenten kunnen uitvoeren. Zo kunnen zij tussen 13 en 16 uur vrij aansluiten in het slijmlaboratorium om slijm te maken.

Een beroemde reiziger

Als beroemde wetenschapper reist Albert Einstein meermaals met de schepen van de Red Star Line rederij. In 1933 krijgt hij tijdens zijn terugtocht uit New York op de Belgenland het slechte nieuws dat nazi's zijn zomerhuis geplunderd hebben. Als Joodse wetenschapper is hij niet geliefd bij hen. Einstein beslist uit veiligheidsoverwegingen om niet verder te reizen naar Duitsland, dient zijn ontslag in bij Pruisische Academie voor Wetenschap en doet afstand van zijn Duitse nationaliteit. Hij wordt in België opgevangen door bevriende wetenschappers en kunstenaars. Zo verandert de wereldster in een bevoorrechte en gewilde vluchteling, in vergelijking met vele andere joodse vluchtelingen die het veel moeilijker hadden om een veilig onderkomen te vinden. Enkele maanden later scheept Einstein opnieuw in op de Red Star Line om definitief naar Amerika te verhuizen, waar hij in 1940 zijn eed aflegt als Amerikaans staatsburger.

De expo toont onder meer de originele passagierslijst met Einstein op de Belgenland, foto's van Germaine Van Parys van Einstein aan de Rijnkaai in Antwerpen en een foto van Einstein met James Ensor. Ook een antisemitisch pamflet 'Judentum und Wissenschaft' (1936) van Wilhelm Müller tijdens het naziregime dat Joodse wetenschappers voorstelt als een bedreiging en een foto van Einsteins eedaflegging als Amerikaans staatsburger in 1940 zijn te ontdekken in de expo.

Voor meer informatie en programma:



Een gewilde vluchteling

Deze tijdelijke, gratis expo zoomt in op de meest bekende persoon die ooit met de rederij heeft gereisd: Albert Einstein.

A Red Star Line Museum