

Talbot House Liberation Festival

Britse soldatenclub viert de 80^{ste} verjaardag van de bevrijding in WOII met Garden Party, theaterwandeling en een optreden van de band van de Britse Grenadier Guards.

We pulled up outside the front door of the Old House. A great Union Jack was hanging from an upper window. The place badly needed a coat of paint, but otherwise, externally, it was in excellent condition. Not a pane of glass was broken even. The big front door swung open, and there, in the entrance hall, stood a reception committee – armed members of the Belgian Resistance Movement who were standing guard over this piece of British property.

- Frank Gillard, BBC Journalist & Talbot House Warden
voorlaatste Britse vrijwilliger tot april 1939 en terug op 6 september 1944

Eindelijk was het grote moment aangekomen. Iets na de middag op woensdag 6 september 1944 hoorden de Talbotousians het geronk van motoren. Belgische vlaggen wapperden in de straten en de eerste Poolse tank hield halt voor de deur. Talbot House was bevrijd!

80 jaar later brengen we de verhalen van Talbot House tijdens de Tweede Wereldoorlog tot leven. Er komt dan wel geen tank aan te pas, maar de band van de Grenadier Guards zal samen met onze Talbotousians zeker zorgen voor een memorabel '[Liberation Festival](#)'.

“Toen de Britse soldatenclub ontmaskerd werd in 1941, slaagden de toenmalige vrijwilligers erin om alle originele artefacten weg te slepen. Duizenden boeken, tientallen schilderijen, een piano en zelfs de volledige kapel verdwenen in een paar uur tijd in de duisternis van de nacht. Zelfs de Gestapo slaagde er niet in om aan de ziel van het Huis te raken. Dankzij het eeuwige optimisme en plichtsbewustzijn van onze vrijwilligers, kon het Huis bijna meteen opnieuw Britse militairen verwelkomen. Het zijn van die sappige verhalen die bijna te goed klinken om waar te zijn. Maar ze kloppen en zijn prachtig geïllustreerd met foto's, film en interviews! Met ons Liberation Festival willen onze voorgangers in Talbot House nog eens extra in de kijker zetten en bedanken. Zonder hen was de club er al lang niet meer. Het is prachtig om te zien dat hun opvolgers de fakkel overnemen tot op vandaag”, aldus Simon Louagie, manager van Talbot House.

Op donderdagavond **5 september** mogen we de kleindochter van de Poolse Generaal Maczek verwelkomen. Ze opent een tentoonstelling over de bevrijding van Poperinge van de lokale heemkring *Aan de Schreve*. Haar grootvader bevrijdde de Westhoek met zijn Poolse tanks.

Op vrijdag **6 september om 15u**, dag op dag, uur op uur, 80 jaar na de bevrijding, treedt de band van de Britse *Grenadier Guards* op in de tuin van Talbot House. Ook de Britse oorlogsgravendienst CWGC is aanwezig met hun *Legacy of Liberation Campaign*. Het was namelijk via Talbot House dat hun Britse tuinmannen en hun gezinnen konden vluchten voor de Duitse inval. Hun [Torch of Commemoration](#) zal te bewonderen zijn tijdens onze Garden Party. 's Avonds is er nog een optreden met toepasselijke muziek van *The Jacquelines*.

Op zaterdag **7 september** is er een groots publiek event waarbij onze vrijwilligers in de kleren kruipen van hun voorgangers. Zeven acteurs brengen de verhalen van hun straffe voorgangers weer tot leven tijdens een boeiende theaterwandeling doorheen Talbot House. Verklede figuranten, een heerlijke barbecue en optredens zorgen in de tuin voor veel gezelligheid.

Het bevrijdingsfestival wordt alvast een groot feest!

Contactgegevens:

Simon Louagie

Talbot House Manager

Gasthuisstraat 43 – Poperinge

Tel: 0032 496 38 54 50

Indien gewenst kunnen gratis professionele foto's bezorgd worden van alle events. Hier alvast enkele sfeerbeelden van de repetities en historische archiefbeelden. Ook bestaan er twee [filmfragmenten](#) (waarvan hier alvast één) die de bevrijding van Talbot House in beeld brengen. Graag eerst contact opnemen indien u deze wenst te delen.



Figuur 1 The Band of the Grenadier Guards in Talbot House



Figuur 2 BBC War Correspondent & Talbot House Warden Frank Gillard, present on 6 September 1944



Figuur 3 Talbot House volunteers / actors rehearse for the Liberation Festival, incl. René & Alida Berat



Figuur 4 René & Alida Berat, the first Stewards of Talbot House



Figuur 5 Marijke, aka Yvonne Battheu, volunteer at Talbot House. Rehearsal for theatre tours



Figuur 6 Jeanne & Yvonne Battheu, visited Talbot House in 1916 for the first time. Photo taken on 6 September 1944



Figuur 7 Polish Tanks at Talbot House on 6 September 1944



Figuur 8 Jeanne Battheu on 6 september 1944



Figuur 9 The Talbot House Bridgebuilders who ran the Club post liberation